

# ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 14034, 115 10 ΑΘΗΝΑ  
e-mail: ellinoethiopic@gmail.com



## Κοντά σας τα Ελληνο - Αιθιοπικά



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 31ό - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 141  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2023

# 2024

Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας (Σ.Ε.Α.) εύχεται σε όλους και τις οικογένειές σας,

Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, χαρά, ευμάρεια, συνεργατικότητα και ακόμη περισσότερες από 2024 θερμές ευχές για το Νέο Έτος!

<https://www.ellinoethiopic.gr/eyxas-xristouyenna-kai-neo-etos-2024-kalanta/>

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 και ώρα 12:00-13:00 στην έδρα μας

## ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάζετε το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας μας από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε τον Μάρτιο του 2022.

Για τον λόγο αυτό, το φύλλο αυτό κυκλοφορεί με περισσότερες σελίδες, ώστε να χωρέσει την ύλη που έχουμε προετοιμάσει ως Συντακτική Επιτροπή αλλά και αυτή που πήραμε με τη δική σας συμβολή. Ευελπιστούμε, παρά τις όποιες αστοχίες μας, ότι απολαύσατε την νέα αναμορφωμένη εφημερίδα μας, την ιστοσελίδα μας, την συχνή επαφή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ενημερωτικά email.

Τα δύο χρόνια που πέρασαν προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα έργο αντάξιο του μεγάλου ονόματος και των παραδόσεων της παροικίας μας. Μεταξύ άλλων πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, μουσικών βραδιών και διαλέξεων, την λειτουργία της βιβλιοθήκης μας. Περιηγήσεις γευσιγνωσίας στο αγαπημένο μας Αιθιοπικό φαγητό και σε άλλες κουζίνες. Κινηματογραφικές βραδιές. Γιορτές για τους μικρούς μας φίλους. Αρτοκλασία και δοξολογία για τον Άγιο Φρουμέντιο. Αφιέρωματα για τα παιδιά του Κοινοτικού Οικοτροφείου της Addis Abeba. Αφιέρωματα για τα παιδιά του Κοινοτικού Οικοτροφείου της Addis Abeba, στις παροικίες της Dire Dawa, της Asmara, και του Djibouti.

Με την ευκαιρία του κλασσικού Μαραθώνιου της Αθήνας 2023, διοργανώσαμε εκδρομή στον Τύμβο και φιλοξενήσαμε των Ermias Ayele, τον Αιθίοπα μαραθωνοδρόμο που έτρεξε ξυπόλητος για να τιμήσει την 50η επέτειο του θανάτου του Abebe Bikila.

Διοργανώσαμε εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν, διάλεξη από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο για τη σημασία της Συνθήκης της Λωζάννης και βιβλιοπαρουσίαση για τον Ανδρέα Λεντάκη.

Ξεκινήσαμε τη συνεργασία με τον Σύλλογο «ΠΕΛΑΡΓΟΣ» για να στηρίξουμε τις οικογένειες που έχουν υιοθετήσει παιδιά από την Αιθιοπία στην εκμάθηση της αιθιοπικής κουζίνας και γλώσσας. Διαθέσαμε την αίθουσα του Συλλόγου, στο Σύλλογο Βοηθείας παιδιών «Lalibela» για τη διοργάνωση Bazaar για αλληλεγγύη στα παιδιά της Αιθιοπίας.

Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με την Αιθιοπική Κοινότητα Ελλάδας και τις οργανώσεις της (πολιτιστικά φεστιβάλ, Demera, κ.ά.). Μια μεγάλη και επιτυχημένη εκδήλωση διοργανώθηκε στη Πλατεία Αβησσυνίας με σκοπό να αναδειχθεί η κοινή προσπάθεια να ανεγερθεί μνημείο και επεξηγηματική σήμανση για την ονομασία της. Αναδείξαμε σε όλα τα επίπεδα το θέμα της αλληλεγγύης με την Ελληνική Κοινότητα Addis Abeba, και τα Ελληνικά Κοινοτικά Σχολεία. Θα συνεχίσουμε μέχρι να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Τέλος προβήκαμε όπως μας εξουσιοδότησε η Γ.Σ. του 2022 σε ευρεία τροποποίηση και επικαιροποίηση του Καταστατικού του σωματείου. Τα αποτελέσματα της Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας: <https://www.ellinoethiopic.gr/tropopoiimeno-katastatiko-2023/>. Το νέο Καταστατικό θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την έγκριση του από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Σε λίγες μέρες θα κλείσουμε με τις τελευταίες εκδηλώσεις μας και θα πάμε στην Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση μας. Ένα νέο συμβούλιο θα αναλάβει να συνεχίσει.

Με τις καλύτερες ευχές μας για τις γιορτινές μέρες και το νέο έτος. Είθε να επικρατήσει παντού Ειρήνη στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Αφρική.

Η Συντακτική Επιτροπή

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 11/02/2024**

<https://www.ellinoethiopic.gr/prosklisi.gs.arxairesies-2024/>

Συνέχεια στην Σελίδα 2



Παλαιότερα τεύχη του Κοντά σας:  
[http://ausgreeknet.com/ausgreeknet\\_net/kondasas1.htm](http://ausgreeknet.com/ausgreeknet_net/kondasas1.htm)



Κοντά σας - Σελίδα με τρέχοντα τεύχη:  
<https://www.ellinoethiopic.gr/kontasas/>





Συνέχεια από στην Σελίδα 1

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ (Σ.Ε.Α.)

Σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 και 35 του ισχύοντος Καταστατικού του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας, κατόπιν της από 15/12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας, καλείστε την **Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024** και ώρα **13:30 - 15:00** σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα «**Δημητρίου Μαμαλιγκά**» του Σ.Ε.Α. (οδός Λουίζης Ριανκούρ 42 - 44 , Αμπελόκηποι - Αθήνα) με τα παρακάτω αναλυτικά θέματα **ημερήσιας διάταξης**:

1. Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση της περιόδου 19/03/2023 έως 10/02/2024.
2. Οικονομικός Απολογισμός της χρήσεως από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
3. Έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής της διαχειριστικής περιόδου του οικονομικού έτους 01/01/2023 έως 31/12/2023.
4. Έγκριση των διοικητικών πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε σχετική ευθύνη.
5. Έγκριση του Προϋπολογισμού 2024.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια Αρχαιρεσιών.
7. Ακολουθεί η διενέργεια **Αρχαιρεσιών** από τις 15:00 ως τις 17:00 σύμφωνα προς τα άρθρα 21 και 36 του ισχύοντος Καταστατικού

Επειδή, για την επίτευξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία του **ημίσεως και πλέον** του συνόλου των **ταμειακά εντάξει μελών**, παρακαλείσθε να προσέληθετε οπωσδήποτε σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, διότι ΕΑΝ δεν υπάρξει απαρτία τότε, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024, και ώρα 13:30, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ταμειακά εντάξει μελών που θα παρευρεθούν.

**Σημείωση 1:** Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 κάθε τακτικό μέλος μπορεί **μόνο και αυστηρά με έγκυρη εξουσιοδότηση** να εκπροσωπήσει **μέχρι δύο** τακτικά και ταμειακά εντάξει μέλη. Σημειώστε ότι η **έγκυρη εξουσιοδότηση** θα πρέπει να είναι: **(α)** θεωρημένη από επίσημη ελληνική αρχή: (ή .gov.gr, ή ΚΕΠ, ή αστυνομία) ή **(β)** να έχει σταλεί από το email του εξουσιοδοτούντα στο email του συλλόγου: [ellinoethiopic@gmail.com](mailto:ellinoethiopic@gmail.com). Στην ιστοσελίδα παρατίθεται υπόδειγμα εξουσιοδότησης.

**Σημείωση 2:** **Αιτήσεις για νέες εγγραφές** μελών μπορεί να υποβληθούν έως 10 μέρες πριν την ετήσια τακτική Γ.Σ., δηλαδή **ως τις 31 Ιανουαρίου 2024**. Παράλληλα σας προτρέπουμε **να τακτοποιήσετε τις συνδρομές σας έγκαιρα**, ώστε **να καταρτισθούν οι σχετικοί κατάλογοι των ταμειακά εντάξει μελών**.

**Σημείωση 3:** Της Γενικής Συνέλευσης θα προηγηθεί **στις 12:00 - 13:00 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας**. Θα γίνει διάδημα για την αποχώρηση των προσκεκλημένων.

**Σημείωση 4:** Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Εξ.Επ. προτρέπονται να το πράξουν, αποστέλλοντας την, στο παραπάνω email του συλλόγου, **ως την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 - 12:00**, ώστε να φτιαχτούν τα ψηφοδέλτια και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και τα γραφεία του Σ.Ε.Α.

**Σημείωση 5:** Μετά την έναρξη της ψηφοφορίας στις 15:00 και αφού ψηφίσετε, θα μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε, να αποχωρήσετε.

Δρ. Αλέξανδρος Γκρους  
Πρόεδρος

Παρασκευή Μανουκάκη  
Γενική Γραμματέας

**Εδώ θα βρείτε τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ.:**

<https://www.ellinoethiopic.gr/ds-sae-martios-2022-fevrouarios-2024/>



Κοντά σας

Ιδιοκτήτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ (Σ.Ε.Α.).

Εκδότης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

Αλέξανδρος Γκρους

Υπεύθυνος Τομέα Ενημέρωσης: Γιώργος Βαλασκατζής

Εποπτεία: Παρασκευή Μανουκάκη

Συλλογή ύλης & Επεξεργασία: Γεώργιος Μιχαηλίδης

Association of Greeks of Ethiopia - የኢትዮጵያ ግሪኮች ማኅበር::  
Επιτρέπεται η Αναδημοσίευση άρθρων με Αναφορά στην πηγή.  
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα της απόψεις του Σ.Ε.Α.

Αντιγράφοντας ή κάνοντας κλικ στα [link](#) σας οδηγεί στην ιστοσελίδα.

Το πολιτιστικό σωματείο για τον Ελληνισμό στις επικράτειες της Αιθιοπίας, της Ερυθραίας, και του Τζιμπουτί.



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ η αλληλογραφία και επικοινωνία με το σύλλογο να γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ:

Υψηλ και αλληλογραφία στο email: [ellinoethiopic@gmail.com](mailto:ellinoethiopic@gmail.com)

Ταχ. Θυρίδα 14034, GR-115 10 ΑΘΗΝΑ

Οδός Λουίζης Ριανκούρ 42-44, 115 23 Αμπελόκηποι, Αθήνα

URL: <https://www.ellinoethiopic.gr/>

ΤΗΛ.: +30/2106996358

Facebook: <https://www.facebook.com/ellinoethiopic.official>

## ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΒΗΣΣΥΝΙΑΣ



Η Πλατεία Γιουσουρούμ μετονομάστηκε σε Πλατεία Αβησσυνίας μετά από απόφαση του Δήμου Αθηναίων.

Τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση ήταν:

- ότι οι άνθρωποι με καταγωγή από την Αβησσυνία ζούσαν τότε και εμπορεύονταν σε αυτήν την περιοχή,
- πρώτιστα όμως σε ανάμνηση της σημαντικής βοήθειας που παραδόθηκε στην Ελλάδα και διανεμήθηκε στην Πλατεία αυτή στους Έλληνες πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922, κατ' εντολή του Ras Tafari της Αβησσυνίας (που αργότερα έγινε ο αυτοκράτορας της Αβησσυνίας Haile Selassie I).

Σε συνάντηση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. με το Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη διευκρινίστηκε ότι ουδμία αλλαγή θα επέλθει στην ιστορική ονομασία της Πλατείας. Ο Σύλλογος πρότεινε τη δημιουργία μνημείου και σήμανσης στην ιστορική πλατεία. Τα έξοδα για το μνημείο και τη σήμανση θα μαζέψει ο Σ.Ε.Α. μέσω χορηγιών μαζί με άλλους συνεργαζόμενους φορείς.

Στα Πλαίσια αυτά διοργανώθηκαν στις 21 Οκτωβρίου 2023 πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πλατεία Αβησσυνίας με συμμετοχή πλήθους κόσμου. Ακόμα προβλήθηκε η πρώτη Αιθιοπική ταινία στην οποία συμμετείχε ο σκηνοθέτης Λάμπρος Γιώκαρης.

## Η ΥΔΡΑ ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΒΗΣΣΥΝΙΑΣ



Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου βρέθηκα στην ωραία και γραφική Ύδρα. Γνωστή σε όλους, και φυσικά θα διερωτηθείτε γιατί αυτή η αναφορά στο Ιστορικό νησί του Σαρωνικού και πώς αυτό σχετίζεται με το θέμα που αναπτύσσω την «Πλατεία Αβησσυνίας». Η απάντηση είναι ο Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935). Ο Ναύαρχος που δόξασε την Ελλάδα κατά τον Πρώτο Βαλκανικό πόλεμο με τη Ναυμαχία της Έλλης το Δεκέμβριο του 1919, κατατροπώνοντας με το θωρηκτό Αβέρωφ τον Οθωμανικό στόλο κοντά στα Δαρδανέλια, αλλά και απελευθερώνοντας τον Ιανουάριο του 1913, μετά την μεγάλη ιστορική ναυμαχία της Λήμνου, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, διαλύοντας κυριολεκτικά τον Οθωμανικό Στόλο, με τη μνημειώδη εντολή «Πλέω μεθ' Ορμής Ακαθέκτου».

Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης ήταν εκείνος ο οποίος προσκάλεσε ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (διετέλεσε Πρόεδρος δυο φορές, μεταξύ 1924-26 και 1926-29) τον **Ras Ταφάρι - Μακονέν** (1892-1974), διάδοχο τότε του θρόνου της Αβησσυνίας και μετέπειτα (1930) Αυτοκράτορα της Αιθιοπίας, Haile Selassie A. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου 1924. Η υποδοχή των Ελλήνων υπήρξε αποθεωτική: ήδη στο Φάληρο όταν κατέφθασε το βασιλικό ατμόπλοιο, βρίσκονταν στην προκυμαία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Παύλος Κουντουριώτης και ο Πρωθυπουργός Θεμιστοκλής Σοφούλης.



Κατά την επίσκεψή του σε Φιλανθρωπικά ιδρύματα ο Ras Tafari-Makonnen, δώρισε 100.000 δρχ, ενώ επισκέφθηκε και τους προσφυγικούς καταυλισμούς στην Αθήνα των Ελλήνων θυμάτων



του Μικρασιατικού πολέμου και δώρισε 300 βόδια από την πατρίδα του ως μια ελάχιστη συμβολή στην αποκατάστασή τους. Η Ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε το δώρο του διαδόχου και το μήνυμα φιλάνθρωπίας που εξέπεμψε και για να τον τιμήσει του διέθεσε ένα ατμόπλοιο για το ταξίδι της επιστροφής.

Το Γιουσουρούμ, η πηλατεία που το 1924 μετονομάστηκε σε Πηλατεία Αβησσυνίας, λειτουργούσε από το 1900 περίπου αλλιώς και μέχρι σήμερα, σαν ανατολίτικο Παζάρι. Η μετονομασία του σε Πηλατεία Αβησσυνίας έγινε προφανώς προς τιμήν του λαού της Αβησσυνίας για την προσφορά των 300 βοδιών και όπου, όπως λέγεται, στην περιοχή αυτή κατοικούσαν τότε και δραστηριοποιούνταν και Αβησσουνοί (από το Habasha) μικρέμποροι.

Επανερχόμενος στον πρόλογο και γνωρίζοντας όλα όσα συνέβησαν, δεν ήταν δυνατόν να βρίσκομαι στην Ύδρα και να μην επισκεφθώ το Αρχοντικό της Οικογένειας Κουντουριώτη, μιας ιστορικής οικογένειας με μεγάλη ναυτική παράδοση και μόρφωση.

Το Αρχοντικό που κτίστηκε το 1810 περίπου από τον Γεώργιο Κουντουριώτη, Μέλος της Φιλικής Εταιρίας, Πηλοιοκτήτη (καρaboκύρη) με μεγάλη συνδρομή στον Αγώνα του 1821 και μετέπειτα Πρωθυπουργό της Ελλάδας (1848), είναι ένα επιβλητικό νεοκλασικό τριώροφο οίκημα, μοναδικό για την εποχή εκείνη, με έναν μεγάλο κήπο (σπάνιο για την Ύδρα), το οποίο δεσπόζει στο λόφο του δεξιού τμήματος του γραφικού λιμανιού. Αγοράστηκε το 1991 από το Υπουργείο Πολιτισμού και λειτουργεί σήμερα ως Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης και Ιστορίας, και μάλιστα φέτος κέρδισε το Europa Nostra Award 2003 – Cultural Heritage Monument.

Το ενδιαφέρον μου ήταν εκτός από το Αρχοντικό ως κτίσμα, το οποίο ως αρχιτέκτων εξετίμησα ιδιαίτερα, να δω τη μοναδική συλλογή φωτογραφιών και σχετικών εγγράφων του Παύλου Κουντουριώτη από την εξαιρετική υποδοχή του Ras Tafari-Makonnen στην Αθήνα του 1924.

**Εκείνο όμως που δεν περίμενα να δω και το οποίο μου «μίλησε ιδιαίτερα συναισθηματικά» ήταν τα δώρα που έδωσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ο τότε διάδοχος του Αιθιοπικού θρόνου, μία ΑΣΠΙΔΑ και μία μεταλλική απόληξη ενός ΔΩΡΑΤΟΣ πολεμιστή της μάχης της ADUA (1898), μιας μάχης η οποία συγκλόνισε κυριολεκτικά τον Δυτικό Κόσμο και όχι μόνο. Ένα δώρο «φτωχό σε αξία αλλά μοναδικό σαν μήνυμα», από μια χώρα η οποία πολέμησε για την ελευθερία της, προς την χώρα που δίδαξε ανά τον κόσμο 2378 χρόνια προγενέστερα (480 π.Χ. – Θερμοπύλες και Σαλαμίνα), την αξία και το τίμημα της θυσίας για την Ελευθερία και την Δημοκρατία.**

Πολύδωρος Ζέκκος, Νοέμβριος 2023 (απόσπασμα)



Στον 40 Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2023, συμμετείχε και ο Αιθίοπας Μαραθωνοδρόμος ERMIAS AYELEY SIRGU, που έτρεξε σε όλη την διαδρομή ξυπόλητος, προς τιμήν του θρυλικού μαραθωνοδρόμου όλων των εποχών Αμπέμπε Μπικίλα, που συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατό του.

Ο Σύλλογος μας, κατά την διάρκεια της εδώ παρουσίας του και μετά από παράκλησή του, εκτιμώντας ότι είναι



πολύ σημαντικός ο συμβολικός αγώνας που θα κάνει ο ERMIAS AYELE, προθυμοποιήθηκε και υποστήριξε τις δράσεις του προγράμματος του, όπως παρακάτω:

**8 Νοεμβρίου, Τετάρτη** – Στις 10:00 το πρωί έγινε δεκτός από τον Αναπλ. Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση και τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού Κα. Μαρία Ποθύζου (κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στον μαραθώνιο γυναικών).

Το απόγευμα, επισκέφθηκε τα γραφεία του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας, όπου μας έκανε μία παρουσίαση με θέμα : *“Abebe Bikila Barefoot Marathon Victory in the 1960 Rome Olympic and its impact on Ethiopians @ beyond”*. Ο Σύλλογος του επέδωσε την βράβευση του Ιταλοαιθιοπικού Συλλόγου, και του παράθεσε δείπνο στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), όπου

παρευρέθηκε και ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ ανδρών στον μαραθώνιο, ο Σπύρος Ανδριόπουλος.

**9 Νοεμβρίου, Πέμπτη** – Ο ERMIASAYELE, επισκέφθηκε το Μουσείο Μαραθωνίου δρόμου, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας και τον καλωσόρισαν επίσης μικροί μαθητές του Δημοτικού σχολείου Μαραθώνα. Συνομίλησαν μαζί του, αντάλλαξαν αναμνηστικά και *συμβολικά έτρεξαν μαζί του στον προαύλιο χώρο του Μουσείου χωρίς παπούτσια*.



Ο ERMIAS, τους επισήμανε ότι για αυτόν είναι σημαντικό να τρέξει στον Μαραθώνιο της Αθήνας για δύο λόγους: *«ο ένας είναι ότι από εδώ ξεκίνησε ο Μαραθώνιος και ο άλλος γιατί και ο Αμπέμπε Μπικίλα είχε τρέξει στον 4ο Μαραθώνιο της Αθήνας το 1961 ξυπόλυτος και ήταν ο τελευταίος αγώνας στον οποίο έτρεξε χωρίς παπούτσια. Είναι σαν να ενώνεται το νήμα της ιστορίας. Επεσήμανε στους μαθητές ότι αυτό που έχει σημασία είναι η διαδρομή και όχι η νίκη. Για να πετύχεις πρέπει να τηρείς το πρόγραμμα των προπονήσεων και να έχεις πολύ πειθαρχία με τον εαυτό σου για να μην παραστρατήσεις»*.



Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης η απαγγελία ύμνου αφιερωμένου στον Μαραθώνιο από την σοπράνο Δώρα Ρούση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Σωτηρίου και ο γιός του Αείμνηστου Στέλιου Κυριακίδη, ο Δημήτρης.

**10 Νοεμβρίου, Παρασκευή** – Το πρωί επισκέφθηκε την οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Αθλουμένων Πανεπιστημίουπολης και Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, όπου



πραγματοποίησε μία παρουσίαση για το barefoot Marathon.

**12 Νοεμβρίου, Κυριακή** – Συμμετοχή του Στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Ο δρομέας με το λεπτό, ως είθισται στις μεγάλες αποστάσεις, σκαρί και τα μεγάλα μάτια, τα οποία γουρλώνει κάθε φορά που μιλάει με πάθος για το τελετουργικό που έχει επιλέξει να ακολουθεί, **τα κάνει όλα για έναν λόγο: τον τόπο του, την Αιθιοπία**, την οποία θέλει να προβάλλει σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από μια απαιτητική, για το σώμα του, επανάληψη της ιστορίας.

Θεόδωρος Πανάς

## ΤΟ DJIBOUTI



**Το Τζιμπουτί** είναι σήμερα μια ανεξάρτητη παράλια χώρα στην ανατολική Αφρική με έκταση μόλις 23.200 τ.χλμ. και πληθυσμό 1.001.454 κατοίκους, σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση για το 2021. Είναι η πρώην Γαλλική Σομαλία, που ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος στις 27 Ιουνίου του 1977.

Συνορεύει με την Αιθιοπία και την Ερυθραία προς βορρά και με τη Σομαλία νοτιοανατολικά. Το υπόλοιπο της χώρας βρέχεται από την Ερυθρά θάλασσα παρά τον κόλπο του Άντεν. Στην απέναντι πλευρά της θάλασσας, και σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από την ακτή του Τζιμπουτί, βρίσκεται η Υεμένη, στην Αραβική Χερσόνησο. Το όνομα της πρωτεύουσας είναι Τζιμπουτί.

Η χώρα βρίσκεται στο στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Παρά τα οικονομικά της προβλήματα, η περιοχή βρίσκεται σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ναυτιλία, καθώς περνάνε χιλιάδες πλοία που μεταφέρουν ενέργεια και εμπορεύματα. Ως αποτέλεσμα, η χώρα φιλοξενεί πολλές ξένες στρατιωτικές βάσεις στο έδαφος της. Η πόλη του Τζιμπουτί είναι το κύριο κέντρο της χώρας. Γύρω από αυτό απλώνεται μια άγονη περιοχή.

## ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΘΗΚΕ Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

**Μ**ε μεγάλη χαρά και συγκίνηση, βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να αναγγείλουμε την Παρασημοφόρηση του επιφανούς συμπατριώτη και φίλου μας γιατρού Νικόλα Γεωργαλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Τζιμπουτί Κ. Ismael Omar Guelleh.

Ο «γιατρός Nicola», όπως αποκαλείται από όλους στο Τζιμπουτί, έχριστη «Commandeur a L'Ordre National du 27 Juin 1977» και το εν λόγω παράσημο του επεδόθη στις 26 Ιουνίου 2023 διά χειρός Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας του Τζιμπουτί κ. Abdoulkader Kamil Mohamed.

Με αυτήν την εξαιρετική αφορμή, θέλουμε να πούμε τα εξής λίγα για τον φίλο Νικόλα Γεωργαλή, όντας βέβαιοι ότι εκφράζουμε τα αισθήματα όλων των μελών της Ελληνικής κοινότητας του Τζιμπουτί καθώς και του Συλλόγου των Ελλήνων της Αιθιοπίας στην Αθήνα:



Πρόκειται για ένα ταλαντούχο άτομο, μια πολύπλευρη προσωπικότητα της τοπικής και διεθνούς Κοινότητας του Τζιμπουτί, σημείο αναφοράς για όλους εμάς τους Έλληνες του Κέρατος της Ανατολικής Αφρικής, περιοχή του κόσμου την οποία ο ίδιος γνωρίζει σε βάθος!

Γιατρός που φρόντισε, με ανιδιοτελή αγάπη και επιστημονική συνέπεια, το σώμα και την ψυχή αμέτρητων ασθενών, όλων των ηλικιών, όλων των φυλών και όλων των τάξεων, υπηρετώντας με απaráμιλλο ήθος τις αρχές και τα ιδεώδη της Ιπποκράτειας Ιατρικής και, κατ' επέκταση της Ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τιμήσει ένας γιατρός την επιστήμη του και αυτόν, τον εφάρμοσε έμπρακτα ο δικός μας «γιατρός Nicola»!

Είμαστε όλοι υπερήφανοι για την υποδειγματική κοινωνική στάση και συμπεριφορά του που ενισχύει, λαμπρύνοντας και θεμελιώνοντας το ήδη καλό όνομα που έχει η μικρή, αλλά θαυματουργή Ελληνική Κοινότητά μας! Άτομο με ευρεία, ξεχωριστή καλλιέργεια, ο ορισμός του «Πολίτη του Κόσμου»! Πολύγλωσσος που κατέχει σαν μητρικές γλώσσες, πέρα από τα άψογα Ελληνικά του, τα Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Αρμαρικά και Αραβικά, για να μην παραλείψουμε και κάποιες άλλες τοπικές διαλέκτους!

Με τις ικανότητες και την ποιότητα που διαθέτει, ήταν αδύνατο να μην εξελιχθεί σε εξέχον δημόσιο πρόσωπο και με αυτήν του την ιδιότητα, τίμησε με το παραπάνω αφ' ενός τη Διεθνή Κοινότητα όπου ζει και, αφ' ετέρου την Πατρίδα μας κατοχυρώνοντας το θαυμασμό, το σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφει ο κόσμος όλος για τους Έλληνες. Τέλος, ως γιος, σύντροφος, γονιός και αδελφός, τίμησε στο έπακρο το θεσμό της οικογένειας, στηρίζοντας έτσι, περαιτέρω τα θεμέλια της Κοινωνίας μας!

## ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ— ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΜΕΤΖΕΝΤΙΜΙ



Είναι σημαντικό μέσα από το «Κοντά σας» να υπάρχουν αφιερώματα για το έργο και την προσφορά Ελλήνων της Αιθιοπίας στο κοινωνικό σύνολο. Λόγω των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στο Βόρειο Σουδάν, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην δική μας και αγαπητή αφ' όλους τους εξ Αιθιοπίας και Τζιμπουτί Έλληνες Τερίνα, η οποία πραγματικά το αξίζει, διότι εκτός από τον υπέροχο χαρακτήρα, την ευγένεια και ταπεινοφροσύνη, έχει συμβάλει καθοριστικά, μαζί με

Ο Νικόλας που μεγάλωσε στην Dire Dawa, από τότε που πήγε στο Τζιμπουτί μέχρι πριν λίγους μήνες περιέβαλλε όλους τους Έλληνες και Κυπρίους που έζησαν ή πέρασαν (ναυτικοί, τουρίστες), από το Djibouti χωρίς να πάρει ούτε ένα σεντ. Κάλυπτε τις περισσότερες φορές και τα φάρμακα. Το έκανε από την καρδιά του και τότε δεν ζήτησε κάποιο αντάλλαγμα. Ο Μητροπολίτης Έξωμης Πέτρος που έφυγε πριν λίγα χρόνια από τη ζωή, επαινούσε με θέρμη το έργο του. Ακόμα και στο υπουργείο εξωτερικών τον γνωρίζουν γιατί κάποτε πλήρωσε από την τσέπη του για τα καύσιμα ενός αεροπλάνου της ελληνικής αεροπορίας γιατί πρόεκυψε κάποιο πρόβλημα. Βέβαια του έδωσαν πίσω τα λεφτά και του έστειλαν έπαινο!

Μετά από όλα αυτά, γιατί ο επί πολλά χρόνια διατελέσας Επίτιμος Πρόξενος του Καναδά, φίλος Νικόλας, φεύγει οριστικά από το Τζιμπουτί. Τελικά, μας τον «κλέβει» ο Καναδάς, όπου τον περιμένει η πολύτιμη σύζυγός του Βιργινία και τα αγαπημένα τους επτά εγγονάκια. Η Βιργινία Γεωργαλή, διατέλεσε επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Τζιμπουτί από το 2002 έως το 2018. Η Βιργινία άσκησε τα καθήκοντα της ανιδιοτελώς 16 ολόκληρα χρόνια, στήριξε και βοήθησε πολλούς Έλληνες κατοίκους του Τζιμπουτί, διερχόμενους ναυτικούς και άλλους επαγγελματίες. Επιπλέον συμμετείχε ενεργά στη συντήρηση του Ιερού Ναού Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Τα τελευταία χρόνια όμως ζει περισσότερο στον Καναδά οπότε και παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο της στην Αικατερίνη Στουραϊτη-Μεντζέντιμι.

Του αξίζει, μετά από τόσες θυσίες και τόση προσφορά, να χαρεί την μεγάλη, υπέροχη οικογένειά του!

τον σύζυγο της Sergio Mezzedimi, στην αναζωογόνηση και προβολή της ακριτικής Μεγίστης (Καστελόριζο), αλλά και στην ουσιαστική περίθαλψη των Ελλήνων ομογενών κατά την απαράδεκτη και ιδιαίτερα επαχθή ανθρωπιστική κρίση του Βορείου Σουδάν, ενεργώντας και προσφέροντας πέρα από τα όρια και τις υποχρεώσεις της ως Επίτιμη Πρόξενος στο Τζιμπουτί, μια ιστορία άγνωστη σε όλους, η οποία έγκρινα ότι πρέπει να γίνει γνωστή και η οποία την χαρακτηρίζει.

Για την έμπρακτη και ουσιαστική Προσφορά της, συνεπικουρούμενη πάντα από τον Sergio, η Ελλάδα της οφείλει πολλά διότι, κατά την ξαφνική και άτακτη έξοδο όλων των ξένων από την χώρα, μεταξύ των οποίων και όλων των Ελλήνων, θα επαναλάβω απλά τις χαρακτηριστικές εκφράσεις εκτίμησης και αναγνώρισης προς το άτομό της, τις οποίες μου μετέφερε η Κυρία Πρέσβης, τόσο από μέρους της όσο και για τα όσα της είπε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, και συγκεκριμένα ότι **«χωρίς την Τερίνα δεν θα καταφέρναμε αφ' ενός να ανταποκριθούμε αξιοπρεπώς προς τις ξεριζωμένες Ελληνικές οικογένειες, και μάλιστα χωρίς παρατράγουδα σε μία άγνωστη χώρα, και ταυτόχρονα να αποτελέσουμε υπόδειγμα προς μίμηση προς τους εκπροσώπους των άλλων ευρωπαϊκών κρατών**



**και των Ηνωμένων Εθνών».**

Ο εμφύλιος πόλεμος στο Βόρειο Σουδάν ξεκίνησε στις 15/04/23 και, όπως είναι γνωστό, από τις 23/04/23 έως τις 27/04/23 επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα το σύνολο των Ομογενών του Σουδάν (170), ένας πραγματικός ξεριζωμός, από τους οποίους οι 30 μέσω Τζιμπουτί.

Είναι άνοιξη, και παρά το πολύ κρύο και τη βροχή, η Τερίνα και ο Sergio βρίσκονται στο Καστελόριζο κυνηγώντας τον εργοστάσιο και τους τεχνίτες, προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή της νέας κατοικίας τους, στοχεύοντας να είναι έτοιμη για το καλοκαίρι, όταν κτυπά το κινητό και η Τερίνα εμβρόντητη μαθαίνει ότι πρέπει άμεσα να επιστρέψει στο Τζιμπουτί, για να αναλάβει την υποστήριξη και τη διαμονή των εκτοπισμένων από το Σουδάν Ελλήνων.

Ήταν η Πρέσβης Κυρία Φάρρου, η οποία είχε ήδη φθάσει στο Τζιμπουτί (υπάγεται στις χώρες ευθύνης/δικαιοδοσία της) και η οποία κατά την Τερίνα κατά την 48ωρη παραμονή της στο Djibouti, ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμη, δραστήρια και αποτελεσματική. Μέσα σε λίγες ώρες η Τερίνα και Sergio βρέθηκαν στο Τζιμπουτί, όπου επικρατούσε φοβερή αναστάτωση, με τους εκατοντάδες εκτοπισμένους από δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και μικρά παιδιά, πολλοί από τους οποίους μάλιστα μιλούσαν μόνο Σουδανέζικα.

Visa εισόδου στο Τζιμπουτί δεν είχαν, και μερικοί ούτε καν διαβατήρια, πολλοί μάλιστα ούτε αλληλαξιά ρούχων, αλλά ούτε και χρήματα, συνθήκες οι οποίες ίσχυαν και για τους Έλληνες που έφθασαν κακήν κακώς στη χώρα, και οι οποίοι με τις οικογένειές τους ήταν συνολικά 20 άτομα.

Με ξενύχτι 96 ωρών, η Τερίνα και μια έμπειρη συνεργάτιδά της, συνέδραμαν την Κυρία Πρέσβη και αντιμετώπισαν όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα σε Κρατικό/Διοικητικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των αυστηρών ελέγχων στο τελωνείο και στο αεροδρόμιο, στο οποίο στις 24/04/23 προσγειώθηκε το πρώτο Α/Φ C27 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Κύριο Νίκο Χαρδαλιά και το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών, το οποίο παρέλαβε τους 20 Έλληνες, ενώ στις 25/04/2023 ένα άλλο Α/Φ C27 παρέλαβε από το Τζιμπουτί και Αqaba, 16 Έλληνες και 18 πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών κρατών.

Ένα πρόσθετο σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισαν οι εξουθενωμένοι Έλληνες, ήταν η παντελής έλλειψη δωμάτων στα ξενοδοχεία του Djibouti, όπου υπάρχουν μόνο δυο καλά και ευπρεπή (όλα τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται κάτω των 3

αστέρων), τα οποία όμως τα είχαν μπλοκάρει από την αρχή της σύρραξης οι Πρεσβείες Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας κλπ.

Το πρόβλημα λύθηκε χάρη στην Τερίνα και τον Sergio οι οποίοι κανόνισαν και παρέδωσαν πλήρως εξοπλισμένα και καθαρά τα εργοταξιακά Accommodation Type Containers, όπου εξυπηρετήθηκαν 15 Έλληνες (5 παρέμειναν στο αεροδρόμιο), ενώ επιπλέον η Τερίνα τους προσέφερε αφ' ενός κλινοσκεπάσματα, πετσέτες και είδη λουτρού, και αφ' ετέρου πλήρη διατροφή, αλλιά και την κάλυψη των βασικών αναγκών τους, και ιδιαίτερα εκείνων των μικρών παιδιών και των γυναικών.

Ένας υπέροχος άνθρωπος η Τερίνα, η οποία τιμά την πατρίδα μας στο Κέρας της Αφρικής και κάνει περήφανους όλους εμάς τους εξ Αιθιοπίας Έλληνες, σε μια μικρή χώρα με πληθυσμό 1.110.000 μόνο και λίγους μόνιμους Έλληνες κατοίκους. Αλλά και στην Ελλάδα η Τερίνα είναι εδώ και δεν μπορώ να το αγνοήσω και να μην αναφερθώ στην προσφορά της.

Η καταγωγή της οικογένειας Στουραϊτή, από την μητέρα τους, είναι από το Καστελόριζο, το οποίο όχι μόνο η Τερίνα, αλλά και ο Sergio και τα δυο παιδιά τους η Martha και ο Marchello το έχουν πραγματικά αγαπήσει. Από το 1990 ρίχνουν κάθε καλοκαίρι άγκυρα στο νησί, όπου όλοι περνούν τουλάχιστον 4-5 μήνες με παιδιά, εγγόνια και φίλους.

Η αγάπη τους για το νησί είναι αυταπόδεικτη, έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στην αναζωογόνησή του, συμμετέχοντας προσωπικά και συμβάλλοντας οικονομικά σε όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειες που λαμβάνουν χώρα, με αποτέλεσμα, εκτός της πραγματικής αγάπης των μόνιμων κατοίκων και των Δημοτικών Αρχών, η οικογένεια Mezzedimi να αποτελεί τον βασικό πόλο συνάντησης και συναναστροφής των εκατοντάδων Ιταλών που επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί. Εκτός της προσφοράς τους στα κοινά, η Τερίνα και ο Sergio συνέβαλλαν τα μάλα και στην ανοικοδόμηση του νησιού, ανακαινίζοντας υποδειγματικά τα δυο υπέροχα αρχοντικά της οικογένειας τα οποία βρίσκονται σε περίοπτη θέση μέσα στο λιμάνι. Επίσης έχουν κατασκευάσει πάνω στον περιμετρικό δρόμο του λιμανιού 3 νέες υποδειγματικές κατοικίες, σε απόλυτη αρμονία με το μοναδικό ενιαίο δομημένο περιβάλλον, και διατηρώντας απόλυτα όλη τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το όμορφο νησί του Καστελόριζου.

**Σε ερώτηση δημοσιογράφου, «γιατί να επισκεφτεί ο κόσμος το νησί», είχε πει: «Είναι το τελευταίο, μικροσκοπικό κομμάτι της Ελλάδας εδώ στην Ανατολή. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος: όποιος επισκέπτεται το Καστελόριζο είναι βέβαιο ότι θα έχει την ίδια ταλαιπωρία, όπως μου άρσει να το αποκαλώ. Είναι η ταλαιπωρία του να περνάς όλη την ημέρα απλά κοιτάζοντας τη θάλασσα και να μην κουράζεσαι ποτέ. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία. Οι βδομάδες μπορούν να περνούν και δεν θα θέλητε να κάνετε τίποτα άλλο».**

Τερίνα Mezzedimi σε αγαπάμε, και σας ευχαριστούμε εσένα και τον Sergio για την ανεκτίμητη προσφορά σας στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, Ρω και Στρογγύλης, το ακρογωνιαίο ανατολικό προπύργιο της Πατρίδας μας.

Πολύδωρος Ζέκκας



## Η Αιθιοπία Μέλος του Πολυπολικού Κόσμου των BRICS

Άρθρο του Επαμεινώνδα Πανά, Ομότιμου Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών



Στην πρόσφατη χρονική περίοδο 22 έως 24 Αυγούστου 2023, πραγματοποιήθηκε η **15<sup>η</sup> Σύνοδος Κορυφής** των χωρών μελών BRICS. Η διάσκεψη επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στον τερματισμό της **εξάρτησης** των αναπτυσσομένων χωρών από το **δολλάριο των ΗΠΑ**. Βρισκόμαστε στην αυγή της ανάδυσης δύο νέων οικονομικών συστημάτων.

Από τη μία μεριά η Δύση (ΗΠΑ + ΕΕ) επιδιώκουν τη διατήρηση ενός **μονοπολικού** παγκόσμιου συστήματος που θα στηρίζεται στο δολλάριο. Από την άλλη μεριά αυτό που αναδύεται στην Ανατολή, στην Ευρασία και στην Αφρική, είναι η απεξάρτηση από το δολλάριο με συνέπεια την επιδίωξη της δημιουργίας ενός **πολυπολικού συστήματος**.

Αυτή η κίνηση ενάντια στο δολλάριο έχει επίσης σχέση και με τις κυρώσεις όπου κατασχέθηκαν τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσίας από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσουν και άλλες χώρες ότι και οι δικές τους πρωτοβουλίες – ενέργειες – συμμετοχές ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατασχέσεις.

Ταυτόχρονα, στην εν λόγω σύνοδο, η Ν. Ρούσεφ, επικεφαλής της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας με έδρα τη Σαγκάη, ανακοίνωσε ότι η Τράπεζα των BRICS θα αυξήσει το δανεισμό προς τα μέλη της **σε τοπικά νομίσματα, σε αντίθεση με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα**.

Άλλη μία σημαντική διαφορά μεταξύ ενός Δυτικού και ενός Ανατολικού τραπεζικού συστήματος.

Στο τέλος της διάσκεψης, ο Πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής **Cyril Ramaphosa**, ανακοίνωσε τα νέα έξι (6) μέλη των BRICS, που θα συμμετέχουν από τον Ιανουάριο του 2024:

**Αργεντινή, Αίγυπτος, Ιράν, Αιθιοπία, Σαουδική Αραβία & Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα**

Τα νέα αυτά μέλη, μεταξύ αυτών και η **Αιθιοπία**, θα ενισχύσουν την υλοποίηση της φιλοσοφίας της **πολυπολικότητας**, η οποία είναι η **κεντρική πολιτική της Ρωσίας – Κίνας**.

**Παρά το χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η Αιθιοπία έγινε μέλος των BRICS. Το ερώτημα που τίθεται είναι: Τι κάνει την Αιθιοπία τόσο σημαντική για τους BRICS;**

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Αιθιοπία αντιμετωπίζει διάφορα οικονομικά προβλήματα ως συνέπεια της καταστροφικής σύγκρουσης με τους Τιγκρέι. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία κάνουν **ελκυστική** την Αιθιοπία στους **BRICS**. Όλα στη ζωή δεν μετρούνται με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Η Αιθιοπία είναι η πρώτη χώρα της Αφρικής που ανέπτυξε και διέδωσε το **πνεύμα του Παναφρικανισμού**. Ο **Παναφρικανισμός** κατέχει σημαντική θέση στην **πολιτιστική, ιστορική και κοινωνική ταυτότητα της Αιθιοπίας**.

Αυτό σημαίνει ότι και στη σημερινή Αιθιοπία, αυτός ο πλούτος της κληρονομιάς του παρελθόντος διαμορφώνει και το



σήμερα και το αύριο (εξάλλου η Αντίς Αμπέμπα φιλοξενεί και την έδρα της **Αφρικανικής Ένωσης – AU**).

Αυτός ο παναφρικανισμός και ως πολιτική στρατηγική από την Αιθιοπία, της δίνει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα με κύριο πλεονέκτημα: **Δημιουργεί ένα πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των αφρικανικών χωρών.**

Επομένως οι **BRICS** και κυρίως η Κίνα έχει όφελος από τη συμμετοχή της Αιθιοπίας ως μέλος των **BRICS** αλλά και η Αιθιοπία έχει όφελος με τη συμμετοχή της ως μέλος των **BRICS**. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση **Win-Win**. Πολλές φορές δίνουμε σημασία στα διάφορα οικονομικά

δεδομένα και αγνοούμε ένα σημαντικό παράγοντα: Το πληθυσμιακό μέγεθος.

Η Αιθιοπία είναι η **11<sup>η</sup>** μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα στον κόσμο με 126.507.060 κατοίκους, με **μέση ηλικία τα 18,8 έτη** (νεανικός πληθυσμός) και η **δεύτερη** μεγαλύτερη στην Αφρικανική ήπειρο. Οι δημογραφικές προβολές δείχνουν ότι η Αιθιοπία **το 2030** θα είναι η **9<sup>η</sup>** μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα του κόσμου!!!

**Σημείωση: Η Αιθιοπία είχε μόνο 63 θανάτους λόγω Covid-19 ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους!!!**

Η Αιθιοπία στρέφεται προς τις χώρες Ρωσία, Κίνα και Ινδία και πιο συγκεκριμένα:

- Με την Κίνα, η Αιθιοπία έχει δημιουργήσει ισχυρούς αναπτυξιακούς δεσμούς
- Η πρωτοβουλία **μιας Ζώνης και ενός Δρόμου (BRI – Belt and Road Initiative)** είναι μια κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της Αιθιοπίας
- Αρκεί να σκεφτούμε την κατασκευή του πρώιμου έργου της σιδηροδρομικής γραμμής ανάμεσα στην Αντίς Αμπέμπα και το Τζιμπουτί, το οποίο μείωσε το κόστος μεταφοράς καθώς και το χρόνο μεταφοράς από **3 ημέρες σε 10 ώρες.**
- Οι Κινέζοι προσδοκούν ότι η λειτουργούσα σιδηροδρομική γραμμή Τζιμπουτί – Αντίς Αμπέμπα θα είναι η αρχή της Υπερ- Αφρικανικής Σύνδεσης **Τζιμπουτί – Ντακάρ**. Δηλαδή η σύνδεση Ινδικού ωκεανού με τον Ατλαντικό ωκεανό.
- Η σχέση της Αιθιοπίας σε ένα ευρύ φάσμα κινεζικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπογραμμίζει και την ισχυρή σχέση μεταξύ Αιθιοπίας και Κίνας. Και όχι μόνο, αλλά τον γενικό οικονομικό προσανατολισμό της Αιθιοπίας προς την Κίνα.
- Οι πηγές του **Γαλάζιου Νείλου** ξεκινούν από τη λίμνη **Τάνα** της Αιθιοπίας και παρέχουν το **85%** της συνολικής παροχής νερού του Νείλου.

Η δομή της **Πολυπολικότητας** θα συνεχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών χωρών με αποτέλεσμα τη διάχυση και την ανάπτυξη της φιλοσοφίας της.

Μακροπρόθεσμα η **γεωπολιτική** υπερισχύει των οικονομικών.

Η Αφρική βρίσκεται στο επίκεντρο των BRICS. Εξάλλου, η σύνοδος των BRICS πραγματοποιήθηκε στην Αφρική όπου είχαν προσκληθεί οι αρχηγοί των Αφρικανικών χωρών και οι ισχυροί εκπρόσωποί τους. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει άλλη μία **γεωπολιτική διάσταση της στρατηγικής των BRICS**. Μάλιστα, από τον Ιανουάριο του 2024 η νέα σύνθεση των **BRICS** θα είναι σε θέση να ελέγχει την **μερίδα του λέοντος της Παγκόσμιας Παραγωγής Πετρελαίου (80%) !!!**

Ένας οικονομικός οργανισμός όπως είναι οι **BRICS** λόγω και του πετρελαίου, θα διαμορφώσει σε μεγαλύτερη έκταση και την **γεωπολιτική** διάσταση.

Παράλληλα ήδη έχει επιτευχθεί στην πράξη, η μετάβαση σε ένα **πολυπολικό κόσμο** που δεν θα εξαρτάται από το δολάριο. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα όπου η **Ινδία** διευθέτησε τις εισαγωγές πετρελαίου σε **ρουπίες** με τη Ρωσία.

Η Αιθιοπία από τη στιγμή που είναι μέλος των **BRICS** της δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσει μία **Ολοκληρωμένη Παναφρικανική Περιφερειακή Προσέγγιση** με στόχο μια νέα **αφρικανική οικονομική ανάπτυξη**. Η φιλοσοφία του **Παναφρικανισμού, η χριστιανική θρησκεία, οι παραδόσεις, καθώς και η συμπεριφορά των Ελλήνων της Αιθιοπίας, έχουν δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς φιλίας μεταξύ Αιθιοπίας και Ελλάδας**. Αυτό ισχύει και μεταξύ Ελλήνων Αιθιοπίας και της Αιθιοπίας.

## ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 09-12-2023



Ένα προσκλητήριο κάλεσμα σε γιορτή, παραπέμπει σχεδόν αυτόματα σε κάτι χαρούμενο.

Τα τότε παιδιά, και σήμερα ακόμη πιο παιδιά, στα οποία, τόσο τρυφερά αναφερόμαστε ως τα «Οικοτροφάκια» μας!

Όμως, κάπου εκεί πίσω, ακούω και κάποιες blue νότες κρυμμένες διακριτικά στο φόντο, παιγμένες με γλυκά και τρυφερότητα σαν από κάποιον ώριμο τρομπετίστα της Τζαζ. Κι όταν λέω blue νότες, εννοώ (κι as μην σας φανεί αυθαίρετο), τις θλιπτερές νότες.

Είναι αυτή η αθεόφοβη η νοσταλγία που σκάει μύτη, συχνά απρόσκλητη, και μας αναστατώνει τις γιορτές, και όχι μόνο...

Σύμφωνα με τα λεξικά, «Νόστος» είναι «η επιστροφή στο σπίτι ή στην πατρίδα» και «Άλγος είναι ο «πόνος».

Πρόκειται για έναν γλυκό πόνο που δεν έχει να κάνει μόνο με τους τόπους αλλιά σχετίζεται και, για να μην πω κυρίως, με την επιστροφή στο παρελθόν και ό,τι αυτό κουβαλάει μαζί του, με όχημα την μνήμη, από τις αισθήσεις, (εικόνες, ήχους, μυρωδιές, γεύσεις), μέχρι τα συναισθήματα, από τα βλήματα, μέχρι τα λόγια, από τις κουβέντες μέχρι τους έρωτες, από τους καυγάδες μέχρι τις σκανταλιές...

Πράγματι ο στόχος της γιορτής επετεύχθη:

Τσιμπήσαμε τα σνακς με το κρασάκι που μας προσφέρθηκαν, φηλυαρήσαμε, ανταλλάξαμε τα νέα μας και τις αναμνήσεις μας, κουτσομπολήσαμε, (ναι, γιατί όχι!), τραγουδήσαμε «επίσημα», από μικροφώνου, αλλιά και παρέϊστικά, από τα τραπέζια μας, συγκινηθήκαμε βλέποντας παλιές φωτογραφίες και χορέψαμε μεγάλη ποικιλία χορών, υπό τους ήχους του χαλκέντερου, αξιθαύμαστου μουσικού κ. Garo Bardakjian!

Μιλώντας για μελαγχολικές αναμνήσεις, ο πολυτάλαντος φίλος μας, ο Φίλιππος Κουρίδης, (τραγουδιστής αξιώσεων, άφθαστος κωμικός ηθοποιός και απίστευτος μίμος), μου άνοιξε την ψυχή του και μου διηγήθηκε την πρώτη του μέρα στο Οικοτροφείο:

«Με συνοδεύει, που λες, η μητέρα μου και μόλις αντιλαμβάνομαι, (νόμιζα), ότι εδω που ήρθαμε, έχει κι αλλιά παιδιά, και θα κάνουμε παρέες και θα περνάμε φίνα, και θα παίζουμε κ.λπ., κ.λπ., γυρνάω και της λέω "Φύγε εσύ, δεν χρειάζεται να μείνεις αλλιά!"».

Η επόμενη στιγμή που μου περιέγραψε, (και σφίχτηκε η ψυχή μου), ήταν όταν το βράδυ στον θάλαμο, καθισμένος στο κρεβάτι, έχοντας συνειδητοποιήσει για τα καλά ότι η μητέρα του είχε φύγει, έβαλε τα κλάματα...

Μεγάλο πράγμα η συναισθηματική ασφάλεια που μας παρέχει η οικογένειά μας. Αλλιά για να το μάθεις αυτό φιληράκο μου, πρέπει να την στερηθείς...

Τέλος, είχα την τύχη να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με την φίλη Τερίνα Βάγια.

Ακούστε την δική της περιγραφή της πρώτης μέρας, ή μάλλον της πρώτης νύχτας της στο Οικοτροφείο.

Μια περιγραφή που με στοίχειωσε και που, για μένα τουλάχιστον, ήταν η κορυφαία στιγμή της βραδιάς! Θα προσπαθήσω να την αποδώσω όσο πιο πιστά. Στις παρενθέσεις, τα λιγοστά σχόλια μου:

«Έχουμε τελειώσει το δείπνο και

βρίσκομαι καθισμένη στο κρεβάτι μου στον θάλαμο. Κοιτώ τριγύρω, πιο πολύ σαν χαμένη, παρά ψάχνοντας για κάτι συγκεκριμένο.

Να σου πω την αλήθεια, μού ρχεται να κλάψω.

Ξαφνικά, με πλησιάζει ένα ξανθούλικο, γαλιανομάτικο, τρισχαριτωμένο κοριτσάκι του δημοτικού, ένα σκέτο αγγελοῦδι, και με ρωτάει με μια ληπετελίεπη φωνούλι:

"Πώς σε λένε;"

"Τερίνα. Εσένα;"

"Αγγέλι!"

(Αμάν, λέω εγώ μέσα μου, Μεταφυσικό!)

"Από που ήρθες;" (Προχωράει στο παρασύνθημα η Αγγέλι!)

"Από την Ασμάρα. Εσύ;"

"Από τη Κένυα!"

"Γιατί κηαις;"

"Γιατί μου λείπουν οι δικοί μου"

"Τα Χριστούγεννα θα πας στο σπίτι σου;"

"Ναι, εσύ;"

"Εγώ όχι! Το Πάσχα θα πας;"

"Ναι, εσύ;"

"Εγώ όχι! Εγώ θα πάω στο σπίτι μου το καλοκαίρι!"»

Με το πρόσωπο αλλιωμένο από τη συγκίνηση μου λέει η Τερίνα:

«Αυτό ήταν! Μου κόπηκε το κλάμα μαχαίρι!

Το αγγελοῦδι, μού έδωσε ένα μεγάλο μάθημα!

Συγκρινόμενη με εκείνο, εγώ δεν είχα κανένα "δικαίωμα" να κλάω!».

Θα μπορούσε όμως κάλλιστα κάποιος να παραδεχθεί ότι τα διδάσκει με τον καλύτερο τρόπο η Ζωή στα Οικοτροφεία!

Σε αυτό το σημείο αφιερώνω μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά στα «Οικοτροφάκια» μας και, χωρίς παρεξήγηση, ξεχωριστά στην Τερίνα Βάγια, την Αγγέλι Παπαχατζή και στον Φίλιππο Κουρίδη!

Κλείνοντας, συχαίρω τους άξιους διοργανωτές αυτής της, συναισθηματικά και όχι μόνο, πολύ πλούσιας βραδιάς και τους ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση!

Γιάννης Στουραϊτης

## "Ποτέ από το χρέος μη κινούντες..."



Στην βορειοανατολική Αιθιοπία και στην πάλαι ποτέ πολυπληθής ιστορική Ελληνική Κοινότητα Dire Dawa, εορτάσθηκε η επέτειος του Ηρωικού "ΟΧΙ" της 28ης Οκτωβρίου 1940, πρώτη φορά μετά από το κλείσιμο του ελληνικού σχολείου στις Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023.

Την υποχρέωση στην συμβολή διατήρησης της ιστορικής μνήμης μέσω των Επετείων, υπηρετεί και η Ελληνορθόδοξη Μητροπολιτη Αξιώμης. Για το λόγο αυτό, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Αξιώμης κ. Δανιήλ, επέλεξε να βρίσκεται κοντά στην σμικρότατη Παροικία της πόλης Dire Dawa, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, για να τονίσει ότι η καρδιά Ελληνισμού χτυπάει ακόμα εκεί. Όχι πλέον σε μεγάλο αριθμό προσώπων, αλλά με δυνατό παλμό ανάμνησης της Πατρίδας!

Υπερήφανοι Έλληνες, που σηκώνουν το Εθνικό Σύμβολο, ενθουμούμενοι την ενδοξότατη παλαιότερη και σύγχρονη ιστορία του Έθνους! Φυλιάσσοντας στα εσώψυχά τους τις σύγχρονες «Θερμοπύλεις» του Γένους, σε τόπους μακρινούς και ξένους.

Ο κ. Γιώργος Γεωργαλίδης, ως άθλος «Λεωνίδας», μαζί με την ηλικιωμένη κα Ζαχαρούλα και τους ελληνικής καταγωγής νέους μας Γεράσιμο και Ιωάννη, που κρατούν την Εκκλησία μας ανοικτή, τον Γραμματέα της Μητροπόλεώς μας κ. Γεώργιο Κωνσταντίν, τον εκ Γαλλίας φιλέλληνα κ. Φίλιππο, αλλά και ντόπιους Αιθίοπες αδελφούς, που άπαντες χάρηκαν σήμερα με την σεμνή αυτή εορτή.

## Μαρτυρία Δημήτρη Πολυταρίδη : Μνήμες από τις αναφορές και τις ιστορίες της μητέρας μου Πηνελόπης Βαταλίδη – Πολυταρίδη για τον παπού μου και πατέρα της Νικόλαο Βαταλίδη.



Το 1893 μέσω Αιγύπτου έφτασε από τη Λήμνο στη Massawa της Ερυθραίας ο παπούς μου Νικόλαος Βαταλίδης, όπου και εγκαταστάθηκε. Σύντομα άνοιξε Κάβα και ασχολήθηκε με την πώληση ποτών. Μέσα σε λίγα χρόνια, λόγω της εκτίμησης του από τον κόσμο εκεί και μεγάλης αποδοχής του (έγραφε και μιλούσε επτά (7) γλώσσες), έγινε ισχυρός παράγοντας της Massawa. Παντρεύτηκε το 1920 την Αθηνά Καννή από τη Λήμνο και έκανε τρία παιδιά, την Πηνελόπη (μητέρα μου) την Κουμουσινιώ και τον Μιχάλη. Αργότερα προσκάλεσε και τον ξάδελφο του τον Θεοφάνη Βαταλίδη, ο οποίος ήρθε και άνοιξε απέναντι από την κάβα του παπού μου καφενείο.

Το 1924 ο βασιλιάς της Ιταλίας Vittorio Emanuele έφτασε στην Massawa ανεπίσημα, με σκοπό να πάει στο εσωτερικό της περιοχής για κυνήγι. Όμως είχε μαζί του 2 μπαούλα τα οποία δεν ήθελε να τα πάρει μαζί του, όσο θα διαρκούσε το κυνήγι του. Έτσι ζήτησε να του υποδείξουν κάπου, που θα μπορούσε να τα φυλάξει και να είναι ασφαλή. Παρόλο που υπήρχαν πολλοί Ιταλοί εκείνη την εποχή στη Massawa. Δεν του υπέδειξαν κανένα Ιταλό της Massawa ως έμπιστο για την φύλαξη των μπαούλων, αλλά τον παπού μου Νικόλαο Βαταλίδη.

Πράγματι έφεραν τα μπαούλα του Βασιλιά στον παπού μου, τα οποία παρέλαβε και τα φύλαξε σε μία αποθήκη του. 15 με 20 ημέρες μετά εμφανίστηκε ο βασιλιάς της Ιταλίας Vittorio Emanuele και γεμάτος αγωνία, του ζήτησε επίμονα να τον πάει αμέσως στο χώρο που ήταν φυλαγμένα τα 2 μπαούλα. Αμέσως ο παπούς μου τον πήγε στην αποθήκη. Ο βασιλιάς τον ρώτησε εάν είχε επισκεφθεί την αποθήκη με τα 2 μπαούλα το χρονικό διάστημα που έλειπε για κυνήγι. Ο Νικόλαος Βαταλίδης του απάντησε όχι...και ότι από την ημέρα που τοποθετήθηκαν τα μπαούλα προς φύλαξη δεν είχε ξαναπάει. Τότε ο βασιλιάς άνοιξε τα 2 μπαούλα. Ήταν... γεμάτα χρυσάφι μέχρι πάνω.

Ο Βασιλιάς εκτίμησε τον παπού μου για την τιμιότητα του, και του πρότεινε 3 - 4 φορές να του πει τι δώρο ήθελε να του κάνει, όμως ο παπούς μου αρνήθηκε, και του είπε πως δεν ήθελε τίποτα. Παρόλο αυτά, ο Βασιλιάς επέμενε. **Έτσι ο παπούς μου του είπε ότι εφόσον επιμένει, (να του κάνει δώρο), εάν βέβαια θέλει, να κάνει την Massawa Ελεύθερο Λιμάνι. Πράγματι, αμέσως μετά η Massawa (το 1925) έγινε Λιμάνι ελεύθερου εμπορίου, χάρη στον παπού μου, Νικόλαο Βαταλίδη**

## ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΠΗΓΗ: <https://www.fortunegreece.com/article/i-atmosfairiki-ripansi-odigise-toulaxiston-238.000-evropaious-se-proorothanato-to-2020/>

**Τ**α τελευταία πενήντα χρόνια όλο και πιο πολύ απασχολεί την ανθρωπότητα η μόλυνση του περιβάλλοντος αλλά και τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπισή της. Και είναι πολύ φυσικός ο προβληματισμός αφού ότι συνέβη στον πλανήτη τα τελευταία εκατό χρόνια (στην βιομηχανική εποχή) δεν συνέβη στα προηγούμενα χιλιάδες χρόνια. Το θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο αλλά και όλο το ζωικό βασίλειο και ας μην ευθύνεται καθόλου. Στην αντιμετώπιση του θέματος έχουν λάβει χώρα διεθνείς συναντήσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, όπως του Κιότο, του Παρισιού, του G26 που έγινε πέρυσι και πολύ πρόσφατα του Καΐρου.

Όσο για τα μέτρα που λήφθηκαν καταλήγουμε στο «Ωδινεν όρος και έτεκεν μιν – κοιλοπονούσε βουνό και γέννησε ποντίκι» ή στο «Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει».

Βιομηχανικές χώρες όπως λόγω χάρη η Κίνα που έχει τα πρωτεία στην συμμετοχή στην μόλυνση, ακολουθώντας τις άλλες βιομηχανικές χώρες, οι οποίες ζητούν όλο και αναβολή των μέτρων στο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια ο ζωντανός πλανήτης που λέγεται Γη μας το δείχνει όλο και πιο βίαια μήπως και αφυπνιστούμε και από άφρονες γίνουμε σώφρονες ακολουθώντας τη λογική. Ο σοφός παλιός άνθρωπος αφουγκραζόταν τη φύση και έλεγε «τη θάλασσα κατουρείς στο αλάτι θα το βρεις» αλλά και «μην παίρνεις δίκαιο του ορφανού αλλά ούτε και τόπο του ποταμού». Έτσι ο πλανήτης Γη μας οδηγεί να το καταλάβουμε (ότι δεν χωράει στο κεφάλι μας), με ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, τυφώνες από τη μια μεριά και από την άλλη χρόνιες ξηρασίες). Ιστορικά τους κατακλυσμούς τους συναντάμε κάθε δέκα χιλιάδες χρόνια. Ένας τέτοιος κατακλυσμός καταγράφεται το 9650π.Χ., την εποχή που έλιωσαν οι πάγοι στην Κεντρική Ευρώπη και κατεγράφη ως κατακλυσμός του Νώε στους σημιτικούς λαούς και στους Έλληνες ως κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, νωρίτερα στις μνήμες των ανθρώπων έχουν καταγραφεί και άλλοι δύο κατακλυσμοί.

Σήμερα επιστήμονες προβλέπουν ότι ο παγωμένος Βόρειος Πόλος τις επόμενες δεκαετίες θα είναι πλωτός, που σημαίνει λιώσιμο πάγων και φυσικό επακόλουθο κατακλυσμικά φαινόμενα. Στις μέρες μας, παρατηρούνται εμφανή φαινόμενα ξηρασίας με ποτάμια και λίμνες να στερεύουν εκεί που άλλοτε κατοικούσαν νύμφες και νεράιδες και ξεδιψούσαν δεινόσαυροι. Ενδεικτικά αναφέρω τον ποταμό Ρήνο, το Κολοράντο, τον Δούναβη, τον Έλβα, τον Τάγο, λίμνες όπως η Μπρέντς και Μεντς οι οποίες βρίσκονται σε πιο χαμηλά υδάτινα επίπεδα. Οι μεγάλες και μακροχρόνιες ξηρασίες θα είναι αυτές που θα αναγκάσουν τον αρχέγονο άνθρωπο homo erectus γέννημα της Αφρικής να την εγκαταλείψει μεταναστεύοντας σε Ασία, Ευρώπη και Ωκεανία.

Πριν τριάντα με πενήντα χιλιάδες χρόνια ακραία καιρικά φαινόμενα ανάγκασαν κατοίκους της βορειοανατολικής Ασίας να μεταναστεύσουν και να περάσουν μέσα από τους παγετώνες και να κατοικήσουν την Ήπειρο της Αμερικής. Τις πλημμύρες και τις ξηρασίες έρχονται να συμπληρώσουν οι πυρκαγιές που κατακαίει απέραντες δασικές εκτάσεις. Αναφλέξεις δασών υπάρχουν από τότε που υπάρχει και η χλωρίδα την οποία προκαλούσαν και οι κεραυνοί. Στους κεραυνούς θα προστεθεί και ο ανθρώπινος παράγοντας. Τα παλιά χρόνια άνθρωποι έκαψαν τα δάση για να διευρύνουν την καλλιέργησιμη γη ή περισσότερο χορτάρι στην κτηνοτροφία. Σήμερα εκτός από τους πυρομανείς μπαίνουν εκούσιες φωτιές και καίνε δάση πέριξ των αστικών πόλεων και εκεί που ήταν άλλοτε δάση τώρα φυτρώνουν κατοικίες και πολυκατοικίες και εσείς θα αναρωτηθείτε με το δίκαιο σας γιατί δεν αναδασώνονται. Τα στοιχεία μαρτυρούν ότι μόνο το 2% των καμένων αναδασώνεται. Το υπόλοιπο οικοπεδοποιείται με τη δημόσια περιουσία που ήταν τα δάση να περνούν σε ιδιώτες μέσω παραδικαστικών κυκλωμάτων γνωστά και αθεράπευτα από σύσταση του νεοελληνικού κράτους.

Όσο για την τρύπα του όζοντος και τον ανθρώπινο παράγοντα ας αφήσουμε τα στοιχεία να μιλήσουν από μόνο τους. Από την αρχή της βιομηχανικής εποχής υπολογίζεται ο βιομηχανικός άνθρωπος έχει τροφοδοτήσει την ατμόσφαιρα με εκατό δισεκατομμύρια τόνους πρόσθετου άνθρακα. Όταν η ίδια η φύση μέσω των φυτών και των ηφαιστειών διοχετεύει στην ατμόσφαιρα διακόσιους τόνους διοξείδιο του άνθρακα και αυτό μόνο μέσα σε ένα χρόνο. Εν κατακλείδι, αν κινδυνεύει η ύπαρξη του ανθρώπου από την μόλυνση αλλά και όλο το ζωικό βασίλειο, βασική αιτία είναι η βιομηχανική εποχή και το διοξείδιο του άνθρακα που απορρέει από αυτή αλλά και η υπερκατανάλωση χωρίς μέτρο των ανθρώπων. Στη μόλυνση του περιβάλλοντος θα συμβάλει και η υπερκατανάλωση κρέατος από ζώα που εκτρέφονται προς βρώση, τα οποία με τη σειρά τους καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες χλωρίδας η οποία απαιτεί με τη σειρά της μεγάλες ποσότητες νερού. Όσο η ανθρωπότητα οδηγείται σε άλλους τρόπους διατροφής μη ζωικούς, τόσο το καλύτερο για τον πλανήτη.

Δημήτρης Μαυραειδόπουλος

## Αυτοί που έφυγαν

### ΝΟΡΑ ΚΩΣΤΑΚΗ – ΓΑΝΩΤΑΚΗ



Έφυγε από κοντά μας, η Νόρα Γανωτάκη-Κωστάκη, από την Αντίς Αμπέμπα. Διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. και Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας. Στη διάρκεια της θητείας της προσέφερε ανιδιοτελώς πολλή στην οργάνωση του Δ.Σ. και των εκδηλώσεων του Συλλόγου. Σύμφωνα με επιθυμία της, η κηδεία της έγινε στο Λεωνίδιο. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. απέστειλε στεφάνι. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στους οικείους της.

### ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΗΣ

Μεγάλωσε στην Dire Dawa. Πήγε στο Djibouti και άνοιξε το ζαχαροπλασείο Tom Pouce που ήταν πολύ αγαπητό στους γάλλους, το γαλλικό στρατό και την Λεγεώνα. Πριν από 5 χρόνια ανέλαβε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Djibouti και φρόντιζε και την εκκλησία.



Chère Madame Georgalis Zee,  
C'est dans l'effort et le travail que j'ai appris le vrai sens de la dignité de votre jeune frère, feu Georgalis Eleftherios, qui était également un ami personnel de longue date à moi.  
Je mesure d'autant plus le vide abyssal dans lequel se révèle la disparition pour vous que, j'avais ce don magique d'écouter la vie, d'inspirer bonheur et optimisme.  
Son intelligence sociale et son engagement sans cesse croissant étaient indubitablement à l'origine de la sympathie qu'il suscitait constamment, au fil des années et des départs, à Djibouti où, en plus d'une série de postes de la gestion locale, il occupait et remplissait l'unique rôle d'homme plural-cosmopolite, meeting man.  
Soyez sûre de mes sentiments affectueux et de ma compassion dans cette épreuve difficile.  
Soyez sûre également de ma disponibilité à vous apporter toujours amour et soutien.  
Vous réaliserez mes condoléances adressées aux je vous prie d'attacher à l'ensemble des autres membres de votre famille dont, vos enfants, petits-enfants et votre beau frère, le Docteur Georgalis Nektas, je vous prie de croire, Chère Madame Georgalis Zee, en l'assurance de mes sentiments amicaux et fraternels.

Madame Georgalis Zee  
Espace de feu Georgalis Eleftherios



Συλλυπητήρια Επιστολή του Προέδρου του Djibouti

### ΠΑΡΙΣ ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ



Ο Πάρις Μποσκόπουλος γιος του Κώστα και της Μαίρης Μποσκοπούλου από την Dire Dawa. Αποφοίτησε από το Μίχειο Γυμνάσιο Addis Abeba και στη συνέχεια σπούδασε στην Φαρμακευτική σχολή Αθηνών. Υπήρξε επί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέλεχος της Φαρμακοβιομηχανίας, ελληνικής και διεθνούς (GAP SA., Boehringer Mannheim, FARMALOX SA, Pfizer), με μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς της Κυβερνητικής Διαμεσοδιάθεσης, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και των Κανονιστικών Υποθέσεων και της Νομοθεσίας για τον τομέα του Φαρμάκου και του χώρου της Υγείας, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συντονιστής της Εκτελεστικής Επιτροπής Κλινικών Μελετών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Αντιπρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), επίτιμο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι) η οποία αφιέρωσε στη μνήμη του όλες τις επιστημονικές της πρωτοβουλίες για το 2023.

Υπήρξε σύμβουλος σε πολλές φαρμακευτικές εταιρείες και αρθρογραφούσε συχνά στον Ιατρικό τύπο.

Έκανε πολλές διαλέξεις σε φαρμακευτικά συνέδρια για τη θέση και τον ρόλο του Φαρμακοποιού στη σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία ενώ υπήρξε σύμβουλος και καθοδηγητής των φοιτητών της φαρμακευτικής υποδεικνύοντας διάφορα μονοπάτια για την σταδιοδρομία τους.

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. απέστειλε στεφάνι. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στους οικείους του.

### ΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΟΥΣ



Ο Ντίνος Γκρούς και η σύζυγός του Φανή Κυριαζή με τον κ. πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια.

Ο Ντίνος Γκρούς γεννήθηκε στην Κύμη της Εύβοιας το 1931 και ξεκίνησε ένα δια βίου μάθησης ταξίδι στην μουσική και τα ταξίδια. Σπούδασε στο Μόναχο Γερμανίας και απέκτησε το πτυχίο του στη Φυσική και τη Χημεία. Έμαθε γερμανικά για να μπορέσει να σπουδάσει!

Παρέμεινε για ένα διάστημα στην Dire Dawa και στην συνέχεια μετακόμισε στην Addis Abeba Αμπέμπα, όπου δίδαξε Επιστήμες στο γυμνάσιο Haile Selassie. Ως λάτρεις των γλωσσών έμαθε αμχαρικά και κάποια στοιχεία αραβικής. Στο σχολείο διοργάνωσε και διηύθυνε επίσης μια χορωδία και ορχήστρα με τις μαθήτριες και είχε την τιμή να φιλοξενήσει έναν από τους γιους του Haile Selassie στην παράσταση.

Στη συνέχεια, ο Ντίνος πήγε για 3 χρόνια στη Νιγηρία και 3 χρόνια στην Κινσάσα του Κονγκό, ως διευθυντής πωλήσεων στην εταιρεία ραπτομηχανών Singer. Στη συνέχεια, η οικογένεια μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1972, όπου γρήγορα βρήκε δουλειά διδάσκοντας Φυσική και Χημεία. Υπήρξε πρωτοπόρος στην ελληνική κοινότητα και καθιέρωσε την ελληνική γλώσσα στο υπουργείο Παιδείας.

Δραστηριοποιήθηκε στην ελληνική κοινότητα, έκανε τακτικά ραδιοφωνικές εκπομπές, εξέδιδε ενημερωτικό δελτίο και επίσης διασκεύασε και διηύθυνε πολυάριθμες χορωδίες, πραγματοποίησε πολλές διαλέξεις για πολλά θέματα και την συμφωνική ορχήστρα. Συνέχισε να σπουδάζει και ήταν διαπιστευμένος στη Φυσιολογική, Ιριδολογία & Ρεφλεξολογία. Το πάθος του.

## ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

### Η Εκδρομή μας στον Μαραθώνα στις 05-11-2023



Στις 05 Νοεμβρίου του 2023, ζήσαμε μια Κυριακή αθλιώτικη από τις άλλες με την εκδρομή του Συλλόγου μας στον Μαραθώνα! Οι συμμετέχοντες, συναντηθήκαμε στο Μετρό της Πανόρμου. Όλα, κύλησαν με εντυπωσιακή ομαλότητα, με άσπρη εκτέλεση, όπως τα σχεδίασε ο Ταμίας μας Θοδωρής Πανάς!

Ξεκινήσαμε, έχοντας σύμμαχο τον θαυμάσιο καιρό, με μίαν ευχάριστη περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου μετά από την οποία, επισκεφθήκαμε το μικρό μιν, αθλή κομψό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα.

Ακολούθως, μεταφερθήκαμε στον χώρο όπου συνυπάρχουν, σαν χαρακτηριστικό αποτύπωμα της πλούσιας ιστορίας του τόπου μας, το Τρόπαιο της μάχης του Μαραθώνα και ο Ναός της Παναγίας της Μεσοπορίτισσας!

Στη συνέχεια, πήγαμε στο μοναδικό Μουσείο του Μαραθωνίου Δρόμου όπου, αφού παρακολουθήσαμε ένα καλογοιζόμενο σχετικό βίντεο, μας υποδέχθηκαν η κα Ειρήνη Σπανού, στέλεχος του Μουσείου, που μας κατασυγκίνησε με την πολύ ζωντανή και εμπνευσμένη ξενάγηση που μας έκανε, και ο ιδιαίτερος φιλόξενος Αντιδήμαρχος Μαραθώνα, κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης, δρομέας και αυτός στα νιάτα του, που μας εντυπωσίασε, πλην των άλλων, μοιραζόμενος μαζί μας την νεανική του ανάμνηση, του να έχει τρέξει ξυπόλυτος επειδή τον ενοχλούσαν οι «εθλίβιλες» του μέσα στις λιάσες!

Στην διάρκεια μιας λιτής τελετής που ακολούθησε, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μυρτώ Μυριαλή, επέδωσε εκ μέρους του Συλλόγου μας, μια τιμητική πλάκα τα οποία, μας διαβεβαίωσαν η κα Σπανού και

ο κ. Κυπαρίσσης, θα βρει την θέση που της αρμόζει ανάμεσα στα υπόλοιπα, εξέχουσας σημασίας, εκθέματα αυτού του εξαιρετικού Μουσείου!

Σε αυτό το σημείο έληξε το πολιτιστικό σκέλος της εκδρομής μας για να βρεθούμε καθισμένοι στην ταβέρνα «Λουλιές», να καταβροχθίζουμε νόστιμους μεζέδες και κρεατικά εξαιρετικής ποιότητας!

Η μόνη απόκλιση από το αρχικό πρόγραμμα ήταν ότι, αντί της επισκέψεως στο Οικολογικό Αγρόκτημα «Διαμάντι», η ομήγυρις ψήφισε να πάμε για καφέ στην παραλία Μαραθώνα. (Αυτά έχει η Δημοκρατία!).

Τέλος, στην επιστροφή, δεν καταλάβαμε πότε και πώς φθάσαμε στην Πανόρμου, καθ' ότι η αυτοδιοργανωμένη «γαλαρία» στα πίσω καθίσματα του πούλμαν, φρόντισε να μας κρατήσει απασχολημένους, με ένα one-man-show του φοβερού Φίλιππου Κουρίδη που φρόντισε να φτιάξουμε καινούργιο συκώτι απ' τα γέλια!

Γιάννης Στουραιτός

### Μιλώντας για τον Ανδρέα Λεντάκη



Μια γενική αλήθεια είναι, ότι όσα κι αν γράφουν, όσα κι αν ειπωθούν, είναι ανέφικτο να καλυφτεί η απολύτως η ξεχωριστή και ιδιαίτερη φυσιογνωμία, που λέγεται Ανδρέας Λεντάκης σε όλη της τη διάσταση με όλες τις ιδιότητες και πτυχές της. Κι αυτό, γιατί τίθεται το ερώτημα για ποια πλευρά του να μιλήσει κανείς αυτήν του ηγετικού στελέχους στα φοιτητικά κινήματα τις δεκαετίες '50 και '60, του ιδρυτικού στελέχους των Λαμπράκηδων μαζί με Μίκη Θεοδωράκη, του εκπροσώπου των Φοιτητών στα διεθνή φόρα του εμπνευστή των συνθημάτων 1-1-4 και 15% στην παιδεία, -που σηματοδότησαν τις τότε γενιές-, του πρωτοπόρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ως δήμαρχος κληροδότησε πλήθος θεσμούς στην

κοινωνία μεταλλάσσοντας την Τ.Α. (μεταξύ αυτών το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τα ΚΑΠΗ, το μεγάλο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι κ.ά.), τον ιστορικό, τον εμπνευσμένο φιλόλογο, τον αρχαιολόγο, τον πολιτικό, τον συγγραφέα, τον δημοσιογράφο:

Και πάνω απ' όλα τον γνήσιο και ανιδιοτελή Ανθρωπιστή, τον Οραματιστή, τον Ρήτορα, τον Ποιητή της πολιτικής, όπως τον χαρακτήρισαν κι έναν πολιτικό θα συμπληρώσω, που δεν ενέδιδε στο δέλεαρ των προσωπικών μηχανισμών και δεν υπολόγιζε μπροστά στο δίκαιο το πολιτικό κόστος:

Στο βιβλίο μου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ 25 Χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ» προσπάθησα με συνοπτικό τρόπο, - γιατί δεν κατέθεσα όλο το υλικό που θα μπορούσα να συμπεριλάβω -, να σκιαγραφήσουμε λιτότητα αυτή την προσωπικότητα. Παράλληλα θέλησα να διασφαλίσω την καταγραφή του έργου του με μια συμπυκνωμένη αναφορά σ' αυτό, ώστε να μη γίνεται εύκολα αντικείμενο σφετερισμού και ιδιοποίησης, εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλοί το λήστεψαν και άλλοι αποπειράθηκαν να οικειοποιηθούν.

Με το βιβλίο ήθελα να δώσω βασικές πληροφορίες που δεν ξέρουν πολλοί, ταυτόχρονα όμως να είναι περιορισμένο σε ύλη για να διαβαστεί. Η σταδιακή ιδεολογική διαμόρφωση του Ανδρέα Λεντάκη από τα εφηβικά χρόνια μέσα σε μια στερημένη οικονομικά κατάσταση λόγω πρώιμης ορφάνιας σε αντίθεση με την οικονομικά ανθηρή ελληνική κοινότητα στην Αντίς Αρμέμπια και στη συνέχεια - μετά το Γυμνάσιο - η μετάβαση του στην Μητρόπολη Ελλάδα σε ένα ασταθές, περίπλοκο, μετεμφυλιακό, αστυνομικοκρατούμενο καθεστώς, τον κατύθηναν να τοποθετηθεί μαχητικά απέναντι στις εξελίξεις που αφορούσαν τα πρώτα μαζικά κινήματα για το Κυπριακό, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό και το μέλλον της πατρίδας. Δεν είναι τυχαίο ότι την επομένη της αποφράδας ημέρας του πρώιμου θανάτου του στις 20 Μαρτίου 1997, ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, όπως και τα τηλεοπτικά κανάλια τον χαρακτήριζαν Σύμβολο της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με κορυφαία την αντιστασιακή του ιστορία την περίοδο της χούντας.

Έφη Σαβουλίδου Λεντάκη

## ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

### ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ

Ο **Φίλιππος Αναγνωστίδης** και η **Στεφανία Γκρους** απέκτησαν ένα υγιές αγοράκι.

Ο **Παναγιώτης** και η **Σκεύη Πετρέλλη** απέκτησαν ένα υγιές αγοράκι.

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει και να το καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

### ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ

Έφυγαν από κοντά μας:

Η **Νώρα (Ουρανία) Γανωτάκη – Κωστάκη**, επί πολλά χρόνια μέλος και Γ.Γ. του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.

Η **Ελευθερία Παπακωνσταντίνου**, η κατά τους συγγενείς κ φίλους Ρίτσι από την Dire Dawa

Ο **Ανδρέας Χαρμάνης** από το Dembi Dollo

Ο **Αλέξανδρος Χατζηπαύλου** από την Dire Dawa

Η **Σταυρούλα Κυπιώτη (Beba Bressolin)** από την Addis Abeba, κόρη της Μαρίας Κορέ.

Η **Στέλλα Μαριάκη** από την Addis Abeba.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Παρακαλούμε τα μέλη να μας ενημερώνουν για πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται στο «Κοντά σας» (όπως Ευχάριστα, αποφοιτήσεις παιδιών, Δυσάρεστα) στο email ή την σελίδα του Συλλόγου στο Facebook. Τυχόν παραλείψεις οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην έλλειψη πληροφόρησης.

## ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

**ΔΩΡΕΕΣ για τους σκοπούς του Συλλόγου έκαναν:**

- Οι Γεωργαλής Γεώργιος και Μιχάλης, στη μνήμη του Γεωργαλή Ελευθερίου.
- Η Σίσυ και ο Νικόλαος Βοζίκης στη μνήμη της Ουρανίας Κωστάκη Γανωτάκη
- Ο Σολεϊμέζογλου Γεώργιος στη μνήμη του Αλέξανδρου Χατζηπαύλου
- Η Μεντζεντίμι Στουραίτη Αικατερίνη, η Κωσταδήμα Δέσποινα και η Καλογεροπούλου Αρμενάκη Αικατερίνη, για τις ανάγκες του Συλλόγου

Ευχαριστούμε τους δωρητές.

### ΧΟΡΗΓΙΕΣ:

Τα παρακάτω μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας προσέφεραν οικονομική χορηγία για εκδηλώσεις και μνημείο στην πλατεία Αβησσυνίας :

Antonieta Loliva, Annie Letti, Γεωργαλή Ελέανα, Εμμανουήλ Μανώλης, Καλογερόπουλος Δημήτριος, Μαμαλίγκα Προκοπίου Αλεξάνδρα, Σακελλαρόπουλος Νικόλαος, Χατζημιχάλης Κυριάκος

**Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε είναι : 3.773 €**

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας και τα παρακάτω μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας προσέφεραν οικονομική χορηγία για ενίσχυση της Ελληνικής Κοινότητας Addis Abeba:

Αλεξανδράκη Καννά Σοφία, Αντωνοπούλου Ελένη, Βαλσασκατζής Γεώργιος, Βινιεράτος Σταύρος, Βοζίκης Νικόλαος, Γιαννόπουλος Γεώργιος, Γκρους Αλέξανδρος, Ζέκκου Έλλη, Ζέκκος Μιχάλης, Θεολόγος Δημήτριος, Καλαμπαχτασώτης Ηλίας, Κατσούλης Γεώργιος, Κλαυδιανός Ελευθέριος, Κιντάνε - Μουρατίδης Γεώργιος, Κοηλάρος Αντώνιος, Κοτσούφης Γεώργιος, Κουκούτση Μαρία, Κουλιούρη Αντιγόνη, Κουμουνδούρου Ναταλία, Κουνινής Ευστάθιος, Κουτσογιαννόπουλος Παύλος, Μακρυάς Ιωάννης, Μαμαλίγκα Προκοπίου Αλεξάνδρα, Μάγιερ Γιώτη Φίλη, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μεντζεντίμι Στουραίτη Αικατερίνη, Μπουρμπούλη Κάρη, Ναζιρογλου Μιχάλης, Οικονόμου Αλέξανδρος, Πανάς Θεόδωρος, Πανούση Γουλιανδρή Σοφία, Παπαναστασίου Ιωσήφ, Πυλιάνης Νικόλαος, Πυλιάνη Φωτεινή, Στουραίτης Ιωάννης, Τόλιος Στέφανος, Φούγιας Αναστάσιος, Φραγκούλη Σακελλαροπούλου Αθηνά.

**Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε είναι : 7.120 €**  
**Καλούμε σε συνέχιση των χορηγιών.**

Ευχαριστούμε τους χορηγούς.

## ΕΠΕΤΕΙΟΙ & ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

25/12/2023	Χριστούγεννα (Ελλάδα, Ερυθραία, Τζιμπουτί)	02/03/2024	Ημέρα Νίκης στην Adwa (Αιθιοπία)
01/01/2024	Πρωτοχρονιά (Ελλάδα, Ερυθραία, Τζιμπουτί)	07/03/2024	Η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα (Ελλάδα)
06/01/2024	Θεοφάνεια (Ελλάδα)		
07/01/2024	Χριστούγεννα Αιθιοπικής Ορθόδοξης εκκλησίας (Αιθιοπία, Ερυθραία)	08/03/2024	Διεθνής μέρα των Γυναικών (Ερυθραία)
19/01/2024	Timket – Επιφάνεια (Αιθιοπία, Ερυθραία)	18/03/2024	Καθαρά δευτέρα (Ελλάδα)
07/02/2024	Al-Israal Miraj (Τζιμπουτί)	21/03/2024	Εαρινή Ισημερία (Ερυθραία)
		25/03/2024	Ευαγγελισμός Θεοτόκου – Ελληνική Επανάσταση 1821 (Ελλάδα)

## ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Συλλόγου στους οποίους μπορείτε να καταθέτετε εγγραφές, ετήσιες συνδρομές και δωρεές είναι:

### ALPHA BANK

Ο αρ. Λογαριασμού του Συλλόγου είναι:

473-002002-005883

(από άλλη τράπεζα χρησιμοποιείτε το IBAN)

Από το εξωτερικό, μπορούν να γίνουν εμβάσματα στο

Σύλλογο στην ALPHA BANK, Athens, Greece.

Beneficiary: Syllagos Ellinon Ethiopias,

IBAN: GR 80 0140 4730 473002002005883.

SWIFT ADDRESS (BIC): CRBA GR AA

### ΤΡΑΠΕΖΑΠΕΙΡΑΙΩΣ (PIRAEUS BANK)

Ο αρ. Λογαριασμού του Συλλόγου είναι:

6558-162701-951

(από άλλη τράπεζα χρησιμοποιείτε το IBAN)

Από το εξωτερικό, μπορούν να γίνουν εμβάσματα στο

Σύλλογο στην PIRAEUS BANK, Athens, Greece.

Beneficiary: Syllagos Ellinon Ethiopias,

IBAN: GR4001715580006558162701951

SWIFT ADDRESS (BIC): PIRB GR AA

Παρακαλούμε τους καταθέτες να σημειώνουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους και την πλήρη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ τους στο Δελτίο Κατάθεσης. Επιπρόσθετα, να ενημερώνουν τηλεφωνικά ή με e-mail τον Ταμία κ. Πανά Θεόδωρο.

Επιταγές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά (με συστημένη

επιστολή) στο όνομα:

**ASSOCIATION OF GREEKS OF ETHIOPIA**

**SYLLOGOS ELLINON ETHIOPIAS**

**P.O. BOX 14034 ,**

**GR-115 10 ATHENS, GREECE**